



Kampwinkeltje op de Veldekster.

Foto uit fotoarchief Harry Broekhuis, onderstaande teksten afgeleid van zijn boek 'Trots op Ugchelen' (nr. 138).

## Campings

**Rondom Ugchelen bevinden (of bevonden) zich meerdere campings in de prachtige natuur. Denk hierbij aan De Wapenberg, de Nederlandse Caravan Club en De Veldekster.**

De Wapenberg begon bij het huis van de heer en mevrouw Van Baak aan de Hoenderloscheweg 101. De naam Wapenberg kent zijn oorsprong naar de zandafbeelding van een wapenschild op de Bakenberg. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden mensen steeds mobieler en kwamen graag naar de Veluwe om te genieten van de prachtige natuur. En natuurlijk ook van het dorp Ugchelen met prachtige lanen en aangelegde parkjes. In de jaren zeventig werd **Camping de Wapenberg** verder uitgebouwd. Er kwamen beter voorzieningen zoals een modern toiletgebouw en elektriciteit op het kampeerterrein. In 1998 nam de derde generatie van familie Van Baak de camping over en pasten het aan de moderne eisen. Als je van rust en natuur houdt ben je hier aan het juiste adres. Dit geldt zeker ook voor **Camping De Nederlandse Caravan Club** dat is gelegen in het prachtige Willemsbos. Op een terrein van 3 hectare zijn 15 kampeerplekken te vinden met een maximum van 48 personen. Op deze mooie plek vindt je de sprengkoppen van de Geurtsspreng. Er is een speeltuin met fietsjes en skelters. Volwassenen kunnen zich vermaken in de grote tent waar onder andere gezamenlijke barbecues georganiseerd worden.

Tot slot **Camping de Veldekster**. Deze camping zorgde voor de jaren zeventig en tachtig voor extra gezellige drukte en omzet in Ugchelen. De aanleg voor de Europaweg zorgde begin jaren zeventig voor onveilige situaties. Zo konden kinderen niet zomaar meer bij de sprengen in het Willemsbos gaan spelen. Eind jaren negentig eindigde dit stukje geschiedenis. In 2000 is het terrein verkocht en inmiddels staan op dit terrein vele prachtige en bijzondere woningen.

